

'N ONVERGETELIJKE, GRANDIOSE CONCERTREIS VAN HET

BELTRUMS JEUGDKOOR NAAR ENGELAND

29-07-0-7-1976

Het is eindelijk zover. De reis naar Engeland staat voor de deur. Geheel Beltrum zorgt er voor, dat een bijna niet voor mogelijk gehouden trip werkelijkheid wordt door een fantastisch geslaagde fancy-fair.

Ook de subsidiecommissie van Elbergen, 'n flinke financiële steun van het ministerie van C.R.M., met daarbij talloze giften van diverse instellingen in en buiten Beltrum, geven het koor te kennen, dat een lang gekoesterde wens in vervulling gaat.

Voor een perfecte organisatie zorgt het reisbureau Hinloopen te Castricum....



Dinsdag 29 juni

's Morgens 10 over 5:
twee volle bussen van
Bax-tours Groenlo vertrekken
met een koor, dat uitgezwaaid
wordt door menig ontroerde ouder. Hoe zou 't gaan? Momenten van
spanning, zorgen en geluk. Als amateur fotograaf-filmer gaat mee
Theo Tommink, onderwijzer. Het koor is ingedeeld in 9 groepen.

Op weg naar Vlissingen wordt één keer gestopt voor 'a korte pauze, Reeds 'n uur voor het
vertrek van de boot (10 uur s'morgens) gaan we aan boord. De Olau-line zal ons naar
Sheerness brengen.

De medische verzorging is in handen van de verpleegsters Corrie Reuvenkamp en M.
Orriens. Wij kijken onze ogen uit op de bootverkenner het dek, 't restaurant en
liggen te zonnebaden, 'n Kleine kwis zorgt voor afwisseling in de ruim 7 uur du-
rende overtocht.

Bij de douane in Engeland wordt Paul Ribbers, de man van onze pianiste-
organiste Annie, niet vertrouwd. Hij moet zijn koffer uitpakken.
Toch mag hij ook mee in twee engelse bussen, die ons s'avonds tegen
tien in New Maklen brengen, waar de gastouders ons reeds staan
op te wachten bij de Methodisten-kerk. Enigszins vermoed, maar
voldaan, slaapt daarna een heerlijk stukje Beltrum in Londen.

Woensdag 30 juni

Het is warm. De trein brengt ons 's morgens 10 over 9 naar Wimbledon. Met de ondergrondse naar centrum Londen.

Zo zien wij: Westminster-Bridge, the Houses of Parliament, Buckingham Palace, 'n glimp van koningin Elisabeth II, Hyde Park, Royal Albert Hall, Trafalgar Square, Admiralty Arch, White Hall, Downing Street nr. 10, Westminster Abbey, oh wat mooi ! Piccadilly Circus, 'n wandeling langs de Thames, the Law Courts, waar 50 rechtszittingen gelijktijdig gehouden worden. Alle deuren staan open. De hitte weerhoudt de rechters niet hun pruiken te dragen. St. Pauls Kathedraal. . . . onvoorstelbaar. . . . wat 'n belevenis. Een geweldige dag in Londen.

Donderdag 1 juli

't Is warm. De trein brengt ons naar Kingston upon Thames. Vandaar een boottocht over de Thames naar Hampton Court. Het paleis van Hendrik VIII. Niet in woorden te vatten. zo mooi.

't Wordt heet. Dan begint door 't Richmond Park en over de Richmond Hill een wandeling, die grandloos is; die slopend wordt voor dhr. Bos uit Castricum, onze reservedirigent (Oijne Kere). 't Brandt ! Tientallen blaren in 'n genadeloos brandende zon. Onze cineast torst zijn camera-apparaat en voorspelt niet veel goeds over ons eerste concert, dat we 's avonds in New Malden zullen geven voor de gastgezinnen ten bate van lichamelijk gehandicapten. Maar Beltrum blijft overeind; door een niet aflatende zorg voor elkaar; door een opperbeste stemming; door een mentaliteit, die er voor zorgt, dat die avond een enthousiast publiek beloofd wordt met Hollandse klompjes in Beltrum gemaakt. "The battle of Richmond Park", de "vuurdoop" van ons koor in New Malden. ze zijn onvergetelijk in dankbare herinnering, Mrs. en Mr. Hinloopen!

De dag wordt besloten met een telefonisch contact tussen New Malden en Beltrum.

"Ja, heus! Theo (Groot-Zevert). de Engelsen vonden ons koor marvellous!"



Vrijdag
2 juli

Staat op! We gaan naar Canterbury. Naar de kathedraal! Na een 2½ uur durende rit, bijkans gaar gestoofd in de bus door de zon, worden we op de parkeerplaats officieel ontvangen door een voornam[e?]dame. In een kleurige stoet, lichtig geuniformeerd, doorlopen we enkele straten van Canterbury en worden stil van het imposante bouwwerk dat we naderen.

Na de afternoon prayer (± 2. u. 30) mogen we in de kathedraal drie kwartier lang kerkmuziek ten gehore brengen. 't Koor staat, meters hoog op smalle steigerplanken en geeft wat het kan. Geflankeerd door de beide verpleegsters, die op de begane grond wakend opzien naar hun "patienten", geeft 't koor zich ten volle. De dirigent, George Jansen, zweet en weet, dat hier elk koorlid bezield is met maar één gedachte: "alles of niets".

Na afloop ontvangen we de uitnodiging van een kunstnik om volgend jaar weer terug te komen. In 'n razend tempo gaan we daarna terug naar Londen om daar in de schitterende Westminster kathedraal om 6 uur 'n liturgieviering te verzorgen.

Het doorweekte colbertje van de koorleider hangt Agnes Jansen in de bus te drogen. Vermoeid, maar zeer voldaan wordt weer 'n succesvolle dag afgesloten.

Zaterdag 3 juli

Hele dag vrij.

Per groep wordt besloten zelf de dag te vullen.

'n Tochtje met de trein naar Kingston; anderen kiezen Richmond; New Malden biedt voor sommigen 'n verfrissing; maar Theo, de cineast, trekt Londen in en filmt onverdroten; zelfs s' nachts na 12 uur. Voor menig koorlid is dit de fijnste dag.



Zondag 4 juli

De tweede concertdag.

'n Klein onweersbuitje lijkt aan te kondigen, dat het frisser wordt. Maar nee hoor.

In ijltempo brengen de bussen ons weer naar Canterbury, waar we in 'n zaal van de Kent en Canterbury Hospitals voor zieken zingen. Wat 'n hitte! Men gaat lopen misselijk uit het koor weg om buiten opgelapt te worden.

'n Zware opgaaf, dit concert, dat toch geslaagd genoemd mag worden. Nu nog Dorking waar om 6 uur 'n dienst begint.

Op het kerkplein daar, vallen velen als vanzelf uit de bus, bevangen door de hitte. Thee, limonade en sandwiches knappen 't koor op en de stemming, die niet geleden heeft, zegt voor 'n zang die, naarmate de dienst wordert, toch steeds beter wordt.

Met kramp in de kuiten tijdens de "Halleluja"

heeft de dirigent dezelfde gedachte als zijn

koor: "De laatste loodjes wegen het zwaarst".

De social evening, die we hierna hebben met de gemeentelieden van deze Anglicaanse kerk sleurt ons helemaal op: lange gedekte tafels met vele lekkernijen!

Als "dankjewel" zingt het koor tot slot in de open lucht 'n vals "Hiep, hiep, hiep, hoers".

Om 9 uur wordt hartelijk afscheid genomen.

Thuis gekomen geldt:

koffers pakken.

Vrijdag 5 juli

We vinden het jammer afscheid te moeten nemen. Mrs. Robinson, onze contactpersoon in New Malden en vele gastouders zwaaien ons uit. Het wordt een dagtocht naar en langs de zuidkust van Engeland.

Schitterende panorama's van de North Downs en de South Downs leiden ons naar Beachy Head, Eastbourne en Hastings.

Er worden groepsfoto's gemaakt. In Hastings wordt gewoemmen, gekocht en gespeeld. De chauffeurs raken met ons koor vertrouwd en wij kunnen in Sheerness ook moeilijk afscheid van hen nemen.

In het restaurant van de Olau-line boot wordt tegen 10 uur 's avonds een warme maaltijd verwerkt. Om 11 uur leggen de eersten zich in een stoel of op de grond te slapen. Maria en Corrie blijven wakker en verleggen hier en daar 'n arm of een been. Hun commentaar: "It is onw... taak om wakker te blijven".



JAAP DEMER



Dinsdag 5 juli

Tot ieders verbazing worden we in Vlissingen verwelkomd door Beltrummers, in de buurt van Nijmegen nog een opfrissertje. Dan komt voor ons de ene verbazing na de andere.

De eerste enthousiastelingen laten ons bij Ernst-brug 'n spandoek "Welcome Back" doorknippen.

Onder politiegelide en klokgelui stappen we in Beltrum uit. Elk koorlid ontvangt 'n bos bloemen:

"Na zeegeruis en ree-mi-do's-welkom thuis door Flamingo's".

Ontroerd en verrast door deze grandioze ontvangst, zingen we onze dank uit in een lied, dat na Zutphen in de tweede bus ontstond:

Bij ons in Engeland
Daar was het zo best
Wij hadden plezier
En vermaakten ons best
We zongen in Canterbury
In de kathedraal
En dat was voor Beltrum
Een heel groot verhaal

In Westminster Cathedral
Door zongen we ons blauw
Dat kwam door het pakje
Dat zat al zo nauw
De mensen in New Malden
Die kwamen tot hun recht
Ze kregen een paar klompjes
En dat was niet zo slecht

Hulde aan 't reisbureau "Hinloopen Travel", dat zorgde voor een perfecte organisatie.

HET BELTRUMS JEUCDKOOR:

Lucy te Woerd-Reuvekamp
Rinanda Reuvekamp
Carolien te Brake
Yvonne Bleumink
Leontine te Locke
Carin Beijer
Annelies Heutinck
Patrick Jansen

Henry Oriëns
Antoinet Oriëns
Lucie ten Brinke
Bernadette Oriëns
Corrie Gebbink
Irma Holtink
Dorlien Klein Gunnewiek
Angela Penterman

Francis Penterman
Veronie te Vogt
Jacqueline Reyerink
Anita Scharenborg
Sylvia Rooks
Frida Klein Gunnewiek
Rita Bleumink
Sylvia Dute

José Ernst
Janet te Bogt
Mirjam Geverink
Karin Stortelder
Edith te Loeke
Betsie Roelvink
Annie Hoffmann
Lenie Gunnewijk
Maria Pasman
Marian Holtink
Agnes te Brake
Anita Walterbos
Lies te Poole
Sylvia ten Brinke
Erik Krabbenborg
Stef Tuijate
Els Hofstede
Grea Berentsen
Geery Scharenborg
Veronke Groot Zevent
Karin Wolterink
Toos Roelvink
Myraada Maakes
Ireen te Bogt
Petra Oriëns
Ans Oriëns
Agnes Reuvekamp
Maria Krabbenborg
Hedwig Schilderink
Sylvia Reuvekamp
Dorlien Holtink
Carla Klein Gunnewiek

Desiré Wolterink
Bianca Wolterink
Wilma Oriëns
Marga Klein Gunnewiek
Marja Maarze
José Leungen
Marian Everink
Marian Geessink
Ans te Veluwe
Yvonne Borgyink
Maria Ernst
Marga Reuvekamp
Marion Rooks
José Reuvekamp
Hedwig Klein Gunnewiek
Carla Holtink
Wilma Geverink
Elly Oriëns
Astrid Groot Zevent
Anja Oriëns
Thea Gebbink
Ria Heutinck
Sylvia Groot Severt
Jacqueline Borgyink
Karin Nijenhuis
Ingrid Dijkman
Maja Klein Falckenborg
Monique Wolterink
Karin Woertman
Annie Ribbert-Stovetink
George Jansen



In ons reisbureau Jansen
den is het mooiste weten
En leet om 1961 naar 1961
In de Richmond Hills
Dag mensen in Beltrum
Wij danken u zeer
Het was voor ons hoor
Een heel grote eer.

BELTRUMS JEUGDKOOR



Dit door de groep geschreven reisverlag
is door ons bureau gedrukt en wordt jullie
door mijn vrouw en mij (en onze kinderen)
aangeboden, als herinnering aan de fijne
reis die wij voor jullie mochten leiden.



HINLOOPEN
Iseer Engelen 1961 - en laterkunde M.O. ABB
STUYVES 25, PORTBUS 124
CARTRICUM, TELEFOON 00518-40180

HINLOOPEN TRAVEL